

15 TEMMUZDA NELER OLDU?

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'nin demokratik olarak seçilmiş hükûmetini devirmek hedefiyle hain bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, İstanbul'da köprülerin kapatılması ve tankların sokaklara çıkarılması ile başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere birçok devlet kurum ve kuruluşları bombalandı. Olayın münferit bir olay olmadığı, koordineli bir saldırı olduğu kısa sürede anlaşıldı.

FETÖ'nün darbe timleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast amacıyla bir saldırı düzenledi. Cumhurbaşkanımızın ulusal televizyonda yayımlanan çağrısı üzerine halkımız demokrasisini savunmak için meydanlara çıktı. Milyonlarca vatandaşımız darbeci terör örgütüyle gece boyunca mücadele etti.

16 Temmuz sabahında Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve demokrasisine sahip çıkan milletimizin çabalarıyla hain darbe girişimi bastırıldı ve darbeciler teslim alındı. Asker ve sivil toplam 252 şehit, 2740 gazi verdik. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını korumak için canı pahasına direnen ve darbenin beyin takımı içinde yer alan generali etkisiz hâle getiren Şehit Ömer Halisdemir gibi kahramanlar darbecilere karşı set oldular. Vatandaşlarımız kapatılan Boğaz Köprüsü'nde şehit olma pahasına hayatlarına kasteden darbecileri etkisiz hâle getirmeyi başardı. Bu, milletimizin birlik ve kararlılığının test edildiği tarihî anlarından biridir.



15 TEMMUZ GAZİLERİ O GECEYİ ANLATIYOR

Ben o gece, ailemle birlikte dışarıdaydım ve olayı henüz öğrenmemiştim. Eve gelip TRT’den gördüğümde ise ilk anlarda olup bitenlere bir anlam veremedim ve sadece şaşkınlıkla izledim. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yakınında oturan arkadaşım da o dakikalarda irtibat halindeydim. Bir yandan televizyondan haberleri canlı izliyor, -TRT’de yayınlanan bildiriyi dinliyorum- diğer yandan da aynı arkadaşımın bana yazdığı mesajları takip ediyordum. Arkadaşlarımın duyduğu silah sesleri cep telefonuyla bana kadar ulaştırılıyordu. O an hemen içimdeki iman gücü, cesaret ve vatan sevgisiyle dışarı çıkmak istedim. Hain darbecilerin karşısında, darbe ve darbeciliğin bu ülkeye ne gibi zararlar verdiğini bilen bilinçli bir Türkiye vardı. Herkes gibi ben de o asker kılığındaki hainlere bunu göstermek istedim. Tek başıma bir şey yapamayacak olsam bile, karınca misali tarafımı belli etmek istedim. Ablam ve ben dışarıya çıkmak için hazırlanmıştık. Biz dışarı çıkmak için hazırlandığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız henüz konuşmasını yapmamıştı. Onun konuşma yapmasının ardından abdestlerimizi aldık ve ailece dışarı çıktık. Babam, annem, ablam ve ben artık dışarıydık. Çıkarken kendi askerimizle karşılaşacağımızı fakat bize zarar vermeyeceklerini düşünüyorduk. Ancak yine de her şeye hazırlıklıydık. Çıkmadan önce anneme “Orada ölürsek, şehit olur muyuz?” demiştim. Annem de, “Biz oraya vatani savunmaya, dini korumaya gidiyoruz. Allah’ın izniyle şehit oluruz.” demişti. İrtibat halindeki arkadaşıma “Siz emniyete yakınsınız, kendinize dikkat edin, hakkınızı helal edin, biz de birazdan geleceğiz inşallah.” dedim ve böylece onunla da helalleşmiş olduk.



ADVIYYA GÜL İSMAİLOĞLU
2002’de Erzurum’da iki çocuklu bir ailenin iki kızından biri olarak dünyaya geldi. 2005’te ailesiyle İstanbul’a yerleşti.

O darbeci hainlere diyorum ki: Siz daha 14 yaşındaki bir çocuğa karşı duramazken bu devleti yıkmayı, bu cesur millete hâkim olmayı nasıl başaracaktınız? İşte bu bilinçle çıkmıştık biz dışarı. Kefenlerimizi giyip vatan uğruna, din, mukaddesat uğruna ya şehit ya da gazi olacaktık. İlk planımız Emniyet Müdürlüğü’nün olduğu Vatan Caddesine gitmekti ama o gece plan kurucuların en büyüğü olan Rabbim, herkes gibi bizi de nasibimizi alacağımız yere yönlendirdi. Böylece Fatih’teki cadde boyunca Saraçhane parkına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne doğru yürüdük. Elimizde bayraklar, dilimizde dualarımız vardı. Yolda ailece birbirimize haklarımızı helal ettik. Oraya vardığımızda ise durum çok kritik, çok vahimdi. Bizim ordumuzun üniformasını giymiş ama bize has, bize özgü ordu millet dayanışmasından hiç nasiplenememiş, milletimizin ödediği vergilerle alınan silahları sadece vatan savunmasında kullanması gerektiği şuurundan yoksun yaklaşık yirmi özel eğitilmiş hainle karşılaştık. Bu hain grup, tankların önünde durarak yola barikat kurmuştu. Ellerinde silahlarla, görünmez sınırı ihlal edip aramızdaki boşluğa atılan her insanı acımasızca, canice, vahşice vuruyorlardı. Merhametten yoksundular fakat bizler de korkularımızdan arınmış, vatan aşkına bürünmüştük o gece. Bu yüzden korkusuzca, yanımızdaki iki yüzü aşkın insanla üzerlerine yürümeye devam ettik. Yüzlerini, o hainliğin ayna gibi yansıdığı gözlerini göremeyeceğimize kadar bizden uzaktılar. Bizim, onlara yaklaşmaya ve onları yalnızca durdurmaya çalışırken korkmayacağımızı, pes etmeyeceğimizi anladılar. Sonra bizi acımasızca taramaya başladılar. Başlarındaki albay rütbeli cani, katil “Nişan al, ateş!” emrini vermişti ve üstümüze yağmur gibi mermi yağıyordu. İnsanlar geriye savruluyor, yerlere seriliyordu. Biz de olduğumuz yerde yere kapandık. Benim yanıma dizinden vurulan bir adam zorla kendini atınca ona bakmak için ayağa kalktım. O sırada da sırtımda acıyı hissettim. G3 mermisi sol kolumun önünden girip sırtımdan çıkmıştı. Merminin verdiği hasar büyüktü. Sırtımdan yumruğum kadar bir parçanın düşmesine sebep oldu. Aslında onlar bizi vurarak bize acı verdiklerini zannediyorlardı ama gerçekte bana ve benim gibilere gururla taşıyacağımız madalyalar taktılar. Rabbimin huzurundaki en yüce makamlardan gazilik makamına yükseldik Allah’ın izniyle. Yüce Mevla’nın verdiği canı kimse alamaz. O bakımdan biz hâlâ hayattayız. Demek ki bizim kaderimizde de gazilik varmış. Şükürler olsun Rabbime ki bizlere de bu büyük payeyi nasip etti. 15 Temmuz’da yazılan kahramanlık öyküsü asla unutulmayacak, daima onurla, şerefle yâd edilecek. O gece birçoğumuzun miladı oldu.



ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Okul sonralarında çobanlık yapan Halisdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında olmak üzere çeşitli askeri görevlerde bulundu

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren ve darbeye karşı direnişin temsili haline gelen Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın emrine, sonunda şehadet olduğunu bilerek itaat etti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Kahraman Halisdemir, olay yerinde darbeci askerler tarafından defalarca kurşunlanarak şehit edildi.

Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabri Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindedir.



AYŞE AYKAÇ

1. 44 yaşındaki Ayşe Aykaç, ev hanımıydı. Ev hanımı Aykaç, kalkışmayı öğrendikten sonra hemen abdest alarak, namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan Aykaç, evdekilerle helalleşerek vatan ve millet sevdasıyla yollara düştü. Eşiyle birlikte yan yana Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yola çıktı. Aykaç çifti, Altunizade'ye gelince araçlarından inerek, darbeci hainleri önlemek için köprüye doğru yürüdü. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeciler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyenler arasında bulunan Ayşe Aykaç, arkasında gözü yaşlı 4 çocuk bıraktı. Aykaç'ın cenazesi İstanbul Çengelköy'de son yolculuğuna uğurlandı.

2.



AYŞE AYKAÇ

Ev Hanımı

1972-2016 / 45 yaşında

Fatih SATIR

- 26 yaşındaki Fatih Satır, pilot olma hayalleri kuruyordu. Pilotluk sınavını kazanmış, mülakata girmeyi bekliyordu. "Baba ölmek var, dönmek yok. Hakkımı helal et. Şehit olmaktan geriye dönüş yok. Sizi çok seviyorum" diyerek yola çıktı. Sarıyer'den İstinye'deki Borsa İstanbul'un önüne geldi. Hain darbecilerin açtığı yaygın ateşi sonucu şehit düştü. Şehidin babası, "Şehit oğlumun üzerindeki kanlı bayrağı asla yıkatmam" diyor. Demokrasi şehidi Fatih Satır'ın cenazesi İstinye Aile Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



FATİH SATIR

Öğrenci

1990-2016 / 27 yaşında

AZİZ ŞEHİTLERİMİZDEN KARELER



Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.

Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?



Kalk yiğitim, kalk
yine dağbaşını duman aldı.
Parçalandı bir kıtanın toprakları,
Aslan payını
aslan olmayan aldı..
Kalk yiğitim, kalk
yine dağbaşını duman aldı.



15 TEMMUZDAN KARELER





15 TEMMUZ ÇOCUK GAZETESİ ÖZEL SAYISI

AKÇAKIŞLA ORTAOKULU OLARAK 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ
BİRLİK GÜNÜ KAPSAMINDA KÖYÜMÜZDE YAŞAYAN KUZUCULAR ŞEHİT
AİLESİNİ ZİYARET ETTİK



Ulusal basında yer alan ziyaretimiz esnasında çok duygulu anlar yaşandı. Öğrencilerimiz, vatan, mukaddesat, bayrak için şehit olan askerlerimiz, polislerimiz ve 15 Temmuz Şehitleri için dua ettiler.

ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN 15 TEMMUZ

